

de val van het denken

een beeldverhaal



de val van het denken

Frank Zweers

droomonderzoek

geënceneerde fotografie 1987/88

Van 1985 tot 1990 zat ik op de *HKU*, de Kunstacademie in Utrecht. Ik studeerde fotografie bij Corinne Noordenbos. In het tweede jaar besloot ik om mijn dromen om te zetten in geënceneerde fotografie, *Fotografia Buffa*.

In de avonden volgde ik aan *de Kosmos* in Amsterdam een cursus over droompsychologie van Carl Jung. In die cursus leerde ik om mijn dromen op te vangen en om ze te duiden.

Gedurende een halfjaar onderzoek werden patronen zichtbaar. Ik ontdekte een thema dat regelmatig terugkeerde. Dat ging over verstikkend denken, rechtlijnigheid, zwartwit denken. Maar ik kon daar doorheen vallen, en dan kwam ik in een andere wereld. Daar brandde diep van binnen een innerlijk vuur.

Het terugkerende thema in mijn dromen ging over de val van het denken. En over de wonderlijke wereld waarin we daarna terecht komen. Dit droomthema heb ik omgezet in een beeldverhaal, over *de tocht van het hoofd naar het hart*.

In de zomer van 2017/18 heb ik het droomonderzoek gerestaureerd tot een fotoboek. *In de geest van toen, met de middelen van nu*.

Frank Zweers

de val van het denken



een beeldverhaal



geestelijke zoektocht

instortende boekenkast



de chaos van het denken

droomthema

WAAR GAAT 'T EIGENLYK OVER? 

Echt vat op mijn dromen had ik niet. Maar ik merkte dat de inhoud steeds dichterbij kwam en dat ik het plaatje steeds duidelijker kreeg.

Halverwege Januari wist ik waar ik mee bezig was: De chaos & de drukkende kracht die het denken op een mens, en mij in het bijzonder, kan uitoefenen.

Zo erg kon het zijn dat ik mijn eigen 'centrum' niet meer voelde. Dat ik mijn eigen 'vuur' niet meer hoorde.

Vanaf toen wist ik hoe mijn serie eruit moest komen te zien.

Daarvoor wist ik het bij flarden al in beelden te vertellen.

Het voordeel van het 'bewust' met een thema werken is dat je kunt komponeren. Er kan een hantele structuur ontstaan.







door het denken vallen

in je eigen boek



DE VAL (1)

Het zwart-wit rechtlijnig denken valt weg als basis, als grond onder voeten. Wanhoopt en schrikt, maar al snel zweeft ik en de fantasie begint. Echt levende fantasie van mezelf. Mijn eigen boek. Ik kom in mijn eigen wereld terecht.



Lucht verloop
gras & bladen





vallen in water

geïnspireerd wedergeboren



de grote omweg

van vallen, opstaan en weer terug



A black and white artistic photograph. In the foreground, a person is seen from behind, climbing a massive, ancient stone staircase that leads up a steep, rocky hillside. The person is wearing dark clothing and a hat. The sky is dark, featuring a large, bright full moon in the upper left corner and a smaller, crescent moon in the center. The overall mood is contemplative and majestic.

innerlijk weten
doordenken en doorvoelen

omhoog klimmen

naar kracht, wijsheid en liefde

In mijn denken is alles begrensd. Beperkt in tijd en ruimte. Alleen toekomst of verleden. Nooit fris. Nooit hier en nu. Denken weerhoud mij van voelen.

Ik val. Alles flits langs me heen. Gedachtes verdwijnen uit mijn hoofd. Gevoelens razen door mij heen. Mijn lichaam voelt onbegrensd en gewichtloos. Om mij heen ontstaat een nieuwe wereld. Ik ben **in mijn eigen boek**.

Ik sta op. Loop waar de voetstappen mij brengen. Stil en aandachtig volg ik het spoor, van moment tot moment. Ik voel het gras onder mijn voeten en zachte wind op mijn gezicht. *Ik zie het huis*.

Ik klim de toren in. Van knoop naar knoop, met ongekende kracht omhoog naar het onbekende. Om me heen is het duister. Boven mij is licht, vervuld van kracht, wijsheid en liefde. *Ik ben er bijna*.

Ik zweef. Het is stil in mijn hoofd. Vrede. Mijn hart opent zich. Het vat vlam. Ik voel de liefde stromen. *Hier kan ik rusten*.



innerlijk vuur

thuiskomen



de val van het denken
fotoserie 1987/88

foto restauraties 2017/18

frankzweers.nl/

het koninkrijk

In de grond van de ziel woont een kracht
die tijd noch vlees beroert
Zij ontspringt aan de geest
verblijft in de geest
en is geheel en al geestelijk

In deze kracht groeit en bloeit allerwegen God
Daar is een zo heerlijke vrijheid en vreugde
dat het niet in woorden uit te drukken is

Meister Eckhart